

OSG-nieuws

Zondagsbrief van de Oecumenische Streekgemeente te Kortenhoef

Nummer 101, 25 juni 2017

Dienst 25 juni	Zomerdienst 9 juli	Zomerdienst 23 juli
Voorganger: Anne Marie Booij Vleugel: Jos Smits	Voorganger: Godelieve van Liebergen Orgel: Jos de Lange	Voorganger: Corrie van Egmond Orgel: Piet Bakker
Erna Kaldewaij (ouderling) Anna Kief (koster)	Ina Rensen (ouderling) Donnalee Houthuyzen (koster)	Kasper Hamster (ouderling) Freek Visser (koster)

Collecte
1 ^e Eigen huis
2 ^e Muziek
Opbrengst collecte 4 juni
Kerk € 119,40
Diaconie € 194,45
Voor meer informatie:
Corrie van Egmond (030) 2313138 Tineke Hafkamp, voorzitter kerkenraad (035) 6561961
Zie ook onze website: www.osg-kortenhoef.nl

Afscheid Jan Fennema

Velen van ons waren bij de afscheidsdienst en de begrafenis van Jan Fennema afgelopen dinsdag. We misten hem al even in onze kring, maar zeer vele jaren was hij een actief OSG-lid, vrijwel elke dienst en/of Nesciolezing was hij aanwezig, behalve als hij op zijn eigen wijze op reis was.

In het OSG- fotoboekje staat Jan bij de avondmaalstafel, waarbij de zin: "En in een van die kerkdiensten wordt het brood gebroken en gedeeld en onze gemeenschap in vreugde bevestigd, hand in hand. Samen zien we zo uit naar wat de toekomst ons brengt." De eucharistie inspireerde hem, op vele plaatsen in vele landen, heeft hij deze op allerlei wijzen mee mogen maken.

Toen ik hem een paar weken geleden bezocht in de Beukenhof probeerde hij of hij het 'onze Vader' in het Fries nog kende, maar bij het woord in de hemel wist hij het niet meer, toen ik zei: 'dan zeg je gewoon sjamajiem', het Hebreeuwse woord voor hemel dat hij kende vanwege zijn dochter die met haar gezin lange tijd in Israël woonde. Toen kwam er een brede lach van herkenning op zijn gezicht. "Ja, dat kan zeker", antwoordde hij.

Dat de Eeuwige zich nu over hem moge ontfermen, wij als OSG zullen hem zeker blijven missen.

* Van Mieke Bijlaard, de vriendin van Jan Ros kreeg ik een mailtje met de vraag deze wens over te brengen:

Wij kregen een leuke kaart van de OSG-leden.

Corrie, geef onze groeten door aan allen in het sfeervolle godshuis in Kortenhoef.

* Ieder wens ik van harte een goede zomerperiode toe. Wie weet ontmoeten we elkaar in de OSG of daarbuiten. Van 10-7 juli en van 7-19 augustus hebben we vakantie.

* Tenslotte de eerste strofe uit het gedicht 'Getijden' van Herman Verbeek:

*Elke morgen spreid ik mijn armen omhoog,
dank de adem van de nacht,
groet de bomen buiten,
buig voor de icoon,
spreek om zegen en voel
vrede in de voeten.*

Hartelijke groet,
Corrie van Egmond

Diaconiecollecte tijdens de zomerdiensten

Velen van jullie weten dat ik in 2013 naar Kenia ben geweest en daar vrijwilligerswerk heb gedaan in een weeshuis. Onder de indruk van wat de stichting Blessed Generation (BG) daar doet, kijk ik nog regelmatig even op de website of Facebook. Toen ik las dat er een waterput geslagen moet worden was ik ronduit geschokt.

Er was immers altijd water genoeg in Nyamira, het mooie groene westen, tweemaal per jaar een regenperiode die, in principe, voor voldoende water zorgde. Maar er

moet een waterput komen.

Nu is het BG Nyamira volledig afhankelijk van regenwater. Als de regen te lang uitblijft leidt dit snel tot problemen. Dan moet er duur water gekocht worden om te koken en voor de hygiëne. Daarom wil de BG op korte termijn een waterput realiseren. Voor BG, maar ook voor de gemeenschap. De diaconale collecte van de OSG in juli en augustus ondersteunt de watervoorziening in Nyamira. Veel geld voor de waterput is er al of is toegezegd. Er zijn ook *grote wateropslag tanks* dus.....ik vraag via de nieuwsbrief even jullie aandacht voor de BG Nyamira. Bezoek de site of de Facebookpagina en lees hoe de BG vanuit verschillende invalshoeken mensen ondersteunt naar een onafhankelijk, zelfstandig leven. In samenwerking met een team van goed gekwalificeerde Kenianen, lokale bevolking en de overheid.

Deze collecte is zéér, zéér warm aanbevolen, omdat ik met eigen ogen heb gezien hoe goed de BG zijn werk doet. Op de site blessedgeneration.nl, staat onder het kopje vrijwilligersverhalen en ervaringen een verslag van mijn bezoek aan de BG Nyamira in 2013. Stel je bent er niet in juli en augustus om de BG te ondersteunen dan kun je natuurlijk gewoon direct naar de BG doneren.

Bij voorbaat dank, Donnalee

Gemeenteberaad

Op zondag 25 juni wordt na de kerkdienst het jaarlijkse gemeenteberaad gehouden.

Agenda:

1. Welkom & agenda
2. Jaaroverzicht seizoen 16-17
3. Nieuwe jaarthema
4. Kerkvoogdij – financieel overzicht
5. Kringen – boekenkring; gesprekskring; kring Hebreeuws alfabet
6. Rondvraag

Kringen

De boekenkring is op 22 juli om 14:00 uur bij Ada de Kroon, Esiaan 13 in Kortenhoeve, tel. 035-6562179. We lezen *De haas met de amberkleurige ogen* van Edmund de Waal. De gesprekskring is op 19 september om 14:00 uur bij Marrit de Boer, P.C.Hooftweg 15 in Hilversum, tel. 035-6560993. We bestuderen hfdst. 5 van *Een gebroken wereld heel maken*.

Zomerdiensten in augustus

13/8 Dienst met Godelieve van Liebergen m.m.v. Piet Bakker, orgel

27/8 Dienst met Harry Pals m.m.v. Jos Smits, vleugel

Dit is de laatste Zondagsbrief van dit seizoen. Tot de startzondag!